



Nieuwsbrief Klimop

Juli 2021

Eind juni staat in het teken van afscheid nemen... (deel 1)

Mijnheer Franky en juf Monique gaan met pensioen.

Op vrijdag 18 juni vierden we het afscheid van mijnheer Franky en juf Monique. Mijnheer Franky zorgde er jarenlang voor dat onze school op technisch vlak tip top in orde was. Hij is een manusje-van-alles met gouden handen. Juf Monique heeft als opvangmoeder en studiebegeleidster, honderden kinderen zorgzaam verwelkomd op school.

We willen hen oprecht bedanken voor hun onvermoeibare inzet voor Klimop en we wensen hen nog veel mooie dagen aan zee of thuis in Gent.



Juf Nancy gaat op 1 september een nieuwe uitdaging aan!

Na 23 jaar op Klimop, met een goed gevulde rugzak vol mooie leer- en onderwijservaringen, kies ik voor een nieuwe uitdaging.

Volgend schooljaar ga ik aan de slag als pedagogisch nascholer voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ik zal het leerplan ZILL (Zin in Leren! Zin in Leven!) aan schoolteams aanreiken en hen inspireren vanuit een krachtige (Montessori) leeromgeving!

Met uiteraard, hoe kan het ook anders, een knipoog en een groot hart voor Klimop!

Warme groet,
Juf Nancy



We wensen juf Nancy veel succes bij deze nieuwe uitdaging. We zijn heel dankbaar dat we al die jaren haar passie voor onderwijs hebben mogen voelen op Klimop. Ze heeft heel wat jonge, nieuwe collega's geïnspireerd en mee begeleid, maar zeker ook honderden kinderen laten groeien en openbloeien tijdens haar carrière op Klimop. Het ga je goed, juf Nancy!

Dank aan onze interimarissen

Onze oprechte dank en waardering gaat ook uit naar juf Marian en meester Sidney.

Juf Marian Haven verving dit schooljaar juf Katleen in de kleuterschool en juf Astrid in het tweede leerjaar.

Meester Sidney Schynkels verving juf Sofie en nam ook de klas van juf Nancy en juf Karen een stukje over.



Dank dat jullie mee hebben gebouwd aan ons Klimoproject het afgelopen jaar!