

Maria Montessori



Wij geven Maria Montessori een zoen
want ze helpt ons het zelf te doen!!

KLIMOP

Ze nam kinderen zoals ze zijn.
Zonder etiket, zonder vooroordelen.
Ze geloofde in de mogelijkheden van elk kind.
Voor haar waren er geen:
“kinderen waar niets meer mee te doen is.”

Zij kon luisteren en heel nabij zijn.
Ze tilde kinderen op.
Ze bood dingen aan die het leven bevorderde.

Haar woorden waren verstaanbaar en geloofwaardig.
Zij ijverde voor “kwaliteit”:
horen, zien, voelen en ruiken.
Zelf ervaren en zelf doen.

Ze aanvaardde de individuele weg van elk kind.
Maar ze nodigde uit om in verbondenheid met anderen en de Andere,
gemeenschapsgericht te leven.

Zij wees elke vorm van geweld af.
Zij was een getuigenis van geduld, hoop, verdraagzaamheid en dialoog.

Zij bracht “waarden” aan
méér door haar getuigenis dan door grote woorden.
Ze trad in relatie met de kinderen.

Zij trad op met gezag.
De sleutel van haar gezag was waarheid, echtheid,
vastberadenheid en mildheid.
De kern van haar opvoeding was liefde.